



Hemelvaart,... zoals de naam zegt, de dag waarop Jezus ten Hemel is gevaren. Na de kruisiging en opstand gaat Jezus bij God wonen met de belofte om daar een plaats voor ons voor te bereiden. Wat een mooi vooruitzicht ♥ Tot de dag dat we bij Hem kunnen zijn, vraagt hij ons om te zorgen voor de aarde en voor elkaar.

Wil jij ook bij God wonen?

Wat was – Wat is – Wat wordt het?



Wij mensen dreigen hier allemaal te verzuipen in het moeras van geweld en onderdrukking, van machtswellust en oorlog. Het is een vloek in de door liefde gestuurde levenbeschermende regering van een Alwijze Schepper.

Gods vingerafdrukken: orde en wetmatigheid zijn te bespeuren bij al Zijn schepselen, ook bij deze op planeet aarde. De mens kreeg het beheer over deze planeet: het werd immers zijn woongebied.



Hoe goed en vreugdevol zou het worden in het zicht van alle geschapen wezens – ook degenen op andere hemelplaatsen – te zien hoe gelukkig aardbewoners zich zouden uitleven in gejubel: in zang en muziek, als een weerklank van dank voor zo'n gelukkig beleven.

Het zou kunnen een samen eren en vereren worden – samen met alle hemelbewoners – voor de liefde en goedheid van de Schepper. Vreugde en wederliefde wellen op uit het

innerlijke van ontelbare gelukkige hemelingen.

Enkel op planeet aarde heerst droefheid en ontreddeping in het hart van de mens en de samenleving. Waar is dit ontstaan en hoe moeten deze aardbewonende mensen daarmee omgaan om verder in leven te blijven, of zullen ze daarin ten onder gaan?



Via de Bijbel – het godswoord – vernemen we welk ingrijpend gebeuren voor problemen zorgde. Het eerste mensenpaar, Adam en zijn vrouw Eva, en met hen ook al hun nakomelingen – dus ook wij – hebben zich onttrokken aan de wil en het doel van de Schepper, door Zijn bevelen opzij te schuiven en de vijand van het leven: Satan te volgen.

Goddelijke wetten overtreden blijft niet zonder gevolgen: het leidt naar destructie en ondergang.



Eveneens uit de bijbelboeken leren we dat de Godszoon Jezus zich dit probleem ter harte heeft getrokken. Hij heeft de hemelse heerlijkheid even verlaten om hier op onze aarde, onder Zijn schepselen, de mensen, te wonen: als mens.

In Zijn leer en levenswijze, Zijn omgaan met de medemensen, getuigde Hij van het goddelijk leven, het werkelijke leven, door Zich in alles volgens de wil van Zijn Goddelijke Vader te laten leiden. Voor altijd werd dit een richtlijn voor de mens: **leven in overeenstemming met Gods wil**.

Evenwel werd Jezus' leer en levenswijze niet aanvaard door de volksleiders van Zijn Joodse gemeenschap. Dat stond te ver af van wereldse hebzucht en macht. Jezus werd het slachtoffer: het godsoffer: voor de levensredding van de mens.



Nochtans is Zijn houding tot de Vader, de medemens en alle geschapen wezens de spiegel en de weg om tot een gelukzalige eenheid te komen met onze oneindig Grote en Liefdevolle God. Met ons geheel op God gericht

leven, "als ziende de Onzienlijke" is dit voor ons nu reeds een aanloop naar het uiteindelijk aanschouwen in eeuwigheid van Hem naar wiens beeld wij geschapen zijn.

IK ZAG VANMORGEN DE
Liefde

VAN GOD IN DE SPIEGEL.

*"Jij bent zo kostbaar in
mijn ogen, zo waardevol, en
ik houd zo veel van je".*

JES 43:3

• Zussen&Zo •

Jezus' belofte van een spoedige terugkomst naar onze planeet aarde, geeft ons hoop op blijvend geluk voor alle aardbewoners. Het zal ons verheffen en behoeden voor het sluipend gevaar van meegezogen te worden in het moeras van hebzucht, macht, onderdrukking en geweld.

Eens zullen de getrouwe aardse mensenkinderen, godskinderen genoemd worden, samen met een onberekenende veelheid hemelsen

aanschouwen hoe de Schepper alles nieuw zal maken. Alle verdriet en onrecht zal er niet meer zijn voor eeuwig. Gods heerlijkheid zal over de ganse aarde zijn.

Geloven we Zijn belofte van een nieuwe schepping hier, waar nimmermeer een moeras van verdrukking geweld en oorlog zal zijn?

Kunnen we blij ons verenigen met alle zondeloze hemelingen in Gods uitgestrekt universum en samen met hen vol dank juichen en zingen voor onze liefdevolle God?

Staan we klaar om Hem te ontmoeten?

Veel liefs, Wivina



Zingen is dubbel bidden

Heer, we kijken omhoog (Hemelvaart) – Sela

<https://youtu.be/4ga5GbQ5ld8>

Hemelvaartsdag | Sandy Tales

<https://youtu.be/Ac2dcUaqew8>

♥ Opwekking 901 - Ik geloof

<https://youtu.be/C4LaKdhQXIQ>

God zal hen die de waarheid zoeken verlichten en illumineren

<https://youtu.be/fkoLjMU0z6o>

♥ Kijk omhoog – Lev

<https://youtu.be/Q9mCpF50yUY>

Jezus gaat naar de hemel - Bijbelverhaal + liedje

<https://youtu.be/RyF-GHbRJ2g>



Voor grote en kleine kinderen:

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...



Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Wie zie je als je in de spiegel kijkt?

Het beeld van de spiegel kan op vele manieren ingevuld worden. Ga er gerust zelf mee aan de slag.

God wil ons maken naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. Hij heeft Jezus naar de aarde gezonden om ons te tonen hoe Hij wil dat wij leven. Zie je die liefdevolle God als je in de spiegel kijkt?

Eerder figuurlijk kan je het zien als : “Gebruik ik Gods woord als spiegel?”

Een andere benadering kan zijn: “Je bent wie je bent, weet dat God je kent.” Je hoeft je niet te schamen voor wat je aan de buitenzijde ziet. God kijkt sowieso naar je binnenkant.

Materialen

- Wit/gekleurd papier
- Schaar, lijm, stiften, glitter, ...
- Aluminiumfolie of iets anders waarin je je kan spiegelen



Werkwijze

1. Print de spiegel van jouw keuze.
2. Kleur /versier je spiegel.
3. Teken wat je ziet of wat je graag wil zien in de spiegel. Je kan ook een stuk aluminiumfolie of iets anders spiegelen in de spiegel klevens.
4. Knip de spiegel uit.



<https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/35-algemeen-knutselen/566-god-kent-je-spiegel#gsc.tab=0>

Preekrooster~Offeranden~Gemeentenieuws

Hortelijk Welkom!

De deuren in Gent zijn geopend
(9u30 – 12u30).

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start om 9u30, de eredienst om 10u45.

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds de live stream van Antwerpen om 10u50 op volgende link :

<https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live>

Datum	03 mei	10 mei	17 mei	24 mei	31 mei
Sabbat	21u06-21u07	21u17-21u19	21u28-21u30	21u38-21u40	21u47-21u49
Prediking	Thirza Van den Broek	Nadine Van Parys	Luc Leroy	Dussan Cevallos	Ronny Van Dessel

~ ~ ~ ~ ~

Wil je graag **tienden en/of gaven** geven dan kunnen deze gestort worden via de bank zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, gebouw, ...

Dit kan op rekening nr. :
IBAN: BE50 6711 1790 7918
Adventkerk Gent
Kortrijksepoortstraat 158
9000 Gent

De betaling van de tienden
([Pieter Brueghel de Jonge](#), 1618)



~ ~ ~ ~ ~

www.adventist.be ~ www.gent.adventist.be

~ ~ ~ ~ ~

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over de Bijbel, we bieden je graag **Bijbelstudie aan op maat** en in jouw eigen omgeving.

Contacteer hiervoor onze **ouderlingen** via
getij2gent@telenet.be

Sedermaaltijd 5 april



~~~~~





Fijne  
Moederdag  
lieve mama

2/mei Poppe Jasper  
3/mei Praet Gilbert  
4/mei Bobeck Peter  
5/mei Van Bignoot Christian  
16/mei Van Den Eynde - Callens Simone  
20/mei Decoene - De Paepe Viviane



20/mei Delameillieure Johan  
20/mei Delameillieure Benjamin  
25/mei Decoene Seth  
26/mei Bruwiere Yvette  
29/mei Van Beneden - Bracke Karolien  
30/mei Goetschalckx Bram  
31/mei De Bisschop - De Temmerman Gerda

~ ~ ~ ~ ~

**Samenwerken in  
Gods Koninkrijk?**

**Je kan er legers mee  
verslaan!**

Heb je een mooie, passende tekst, tekening, vers,  
ben je iemand gaan bezoeken, wil je iets delen met  
de gemeente, wil je graag meehelpen om 't Getij  
vorm te geven, stuur een mail naar  
[getij2gent@telenet.be](mailto:getij2gent@telenet.be)