



't Getij

Juni ...

Met Pinksteren herdenken wij, Christenen de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de derde persoon van de Drievuldigheid en wordt gezien als een belangrijke factor in het kiezen voor God en het geloof.

Welke keuze maak jij?

Leven als Christen – Een Persoonlijke Relatie met God

De essentie van het christelijk leven ligt in het hebben van een persoonlijke relatie met God. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar het is een waarheid die alles verandert.

Christen zijn is niet slechts het volgen van een religie of het naleven van regels – het is een leven in verbinding met een levende, liefhebbende God die jou persoonlijk kent en jou uitnodigt om Hem te leren kennen.



Christen worden is in zekere zin niet moeilijk. Jezus zegt in Matteüs 11:28:

“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, en Ik zal jullie rust geven.”



Het begint met een open hart, een simpel 'ja' op Gods uitnodiging. Geen ingewikkelde voorwaarden, geen bewijs van waardigheid. Toch is de impact van dat 'ja' allesbehalve klein. Het is een keuze die je hele leven raakt – je identiteit, je relaties, je dromen, je prioriteiten. Het verandert niet alleen wat je doet, maar vooral wie je bent.

Een persoonlijke relatie met God is iets levends. Het is niet iets wat je eenmalig ontvangt en dan op de plank legt. Net als een relatie met een vriend, partner of familielid vraagt het aandacht, tijd, openheid en eerlijkheid. Het betekent dat je je leven deelt met God – je vreugde én je worstelingen. Dat je leert luisteren naar Zijn stem, niet alleen in de Bijbel of in de kerk, maar ook in de kleine momenten van je dagelijks leven. En vooral: dat je leert vertrouwen, zelfs als je het zelf even niet ziet of begrijpt.



Horend luisteren
kijkend zien
voelend begrijpen
wat er wordt bedoeld.
Een hart heeft
het verstaan
een vonk sloeg over.

Die relatie verandert je van binnenuit. Je gaat jezelf anders zien – niet meer alleen als iemand die tekortschiet of moet presteren, maar als een kind van God, geliefd en gekend.

Vanuit die identiteit ga je ook anders kijken naar de mensen om je heen. Je leert vergeven waar je anders bitter zou blijven. Je leert dienen waar je eerder je eigen belang voorop zou stellen. Je leert rust vinden, ook als het leven stormachtig is.

Wat mij hierin raakt, is hoe geduldig en trouw God is in die relatie. Hij vraagt niet dat we perfect zijn, maar dat we dichtbij blijven. Elke dag opnieuw mogen we komen zoals we zijn – met onze vragen, onze gebrokenheid, onze hoop. Hij verandert ons niet met dwang, maar met liefde. En hoe dichter we bij Hem leven, hoe meer we gaan lijken op Jezus: in hoe we denken, spreken en handelen.



Christen worden is dus niet moeilijk in praktische zin, maar het vraagt wel alles van je. Niet omdat God dat eist als voorwaarde, maar omdat je hart geraakt wordt door Zijn liefde – en die liefde zet alles op z'n kop. Wat ooit belangrijk leek, wordt relatief. Wat moeilijk leek, wordt dragelijk. Wat onmogelijk leek, wordt mogelijk – omdat je het niet meer alleen doet.

Leven als christen is geen statisch bestaan, maar een reis. Een levenslange weg van groei, van vallen en opstaan, van steeds opnieuw kiezen voor die relatie met God. En hoe verder je komt, hoe meer je beseft: dit is waar het leven echt om draait. Niet om wat je bereikt, bezit of presteert, maar om wie je kent – en vooral: door wie je gekend en geliefd bent.

Een reflectie van Pierre D.B

Zingen is dubbel bidden



♥ Opwekking 645 - Ik kies vandaag: ik leef voor U
https://youtu.be/w_0NfTMrQ5w

Opwekking 641 - U heeft mij voor Uzelf gemaakt
<https://youtu.be/06O3SN2jUTA>

Opw 575 - Jezus alleen
<https://youtu.be/S19Sh6iYmU0>

Mijn Jezus ik hou van U - Samenzang Geestelijke Liederen
https://youtu.be/8S_bT9muGxo

Nederland Zingt: Abba Vader
<https://youtu.be/4TAH106wOY8>

♥ Opwekking 582 Jezus alles geef ik U
<https://youtu.be/pLh55BGJg0c>

God heeft een plan met je leven
<https://youtu.be/ZN034PuKBTY>

♥ Opwekking 898 - Breek de hemelen open
<https://youtu.be/SptW81oq0pl>

Pinksterlied (Naudé Kritzinger)
<https://youtu.be/hFmn9jgZC4M>

Door de Kracht (van de Heilige Geest)
<https://youtu.be/b2XyjPHGviQ>

Ik moet weggaan Pinksteren - Elly en Rikkert
<https://youtu.be/svT0yLVESnQ>

Voor grote en kleine kinderen:

Pinksteren

De Geest zorgt voor vuur

Het verhaal van Pinksteren staat in Handelingen 2.



Op die dag waren de vrienden van Jezus samen in één huis. Plotseling hoorden ze een vreemd geluid, alsof er een harde wind door het huis waaide. Het was zo krachtig, dat het hele huis ermee gevuld werd. Boven hun hoofden zagen ze vlammen en Gods Geest kwam in hun harten wonen.

Lang geleden had de profeet Joël al gezegd dat God de Heilige Geest zou sturen. Als dat gebeurde, zou iedereen het merken. Er zouden wonderen gebeuren en mensen zouden dingen zien, horen en vertellen die ze nooit hadden verwacht. De Heilige Geest zou hen de kracht geven om over God te spreken, hun verdriet wegnemen en hen blij maken. Ze zouden zich vol vuur voelen, sterk en vol liefde voor God.

De mensen die dit hoorden, voelden iets diep in hun hart. Ze vroegen: "Wat moeten we doen om dat ook te krijgen?" De apostel Petrus zei: "Geef je hart aan Jezus en laat je dopen. Dan zal alles wat fout is in je leven vergeven worden, en de Heilige Geest komt ook in jouw hart."

En weet je, meer dan 3000 mensen lieten zich dopen! Ze geloofden in Jezus en deden wat de vrienden van Jezus hen vertelden. Ze gingen naar de tempel om in Gods huis te zijn, ze waren blij en loofden God. Iedereen vond het geweldig wat ze deden, en steeds meer mensen wilden ook een kind van Jezus worden en doen wat Hij vroeg.

Ook voor ons is het belangrijk dat Jezus in ons hart woont.

**Als de Heilige Geest door ons hart waait,
zal het vuur van Gods liefde in ons branden!**

De Heilige Geest zorgt ervoor dat je weer op gaat bloeien, weer gaat stralen en branden voor de Here Jezus. Als je een vuurtje maakt en je doet dat met een krant dan is het vuur zo weer uit, dat brandt even heel hevig en even later is het vuur weer gedoofd. Gooi je op het vuur steeds meer brandbare dingen dan zal het vuur hoger en hoger worden en alles wat in de buurt van het vuur komt zal warm worden en vaak mee gaan branden.

Als de Here Jezus bij jouw mag komen wonen en als Hij Zijn Heilige Geest in jouw hart mag laten komen dan zal er in je hart een vuur gaan branden. Een groot vuur. Je zult warm worden voor de Here Jezus, je zal over Hem willen vertellen want je bent zo vol van de Heilige Geest dat je je haast niet meer stil kunt houden. En dat vuur van de Heilige Geest zal gaan werken en ook anderen zullen de warmte gaan voelen en erdoor aangeraakt worden. Laat de Heilige Geest toe in je hart en jouw hart zal in vuur en vlam staan voor de Here Jezus en zorg er voor dat je dichtbij de Here Jezus blijft. Zo zal het vuur, jouw vuur altijd blijven branden.

Materialen

- Wit en rood papier
- Schaar, lijm, stiften, glitter, ...

Werkwijze

1. Print de harten op stevig rood papier (karton) en de duif en het hart met de tekst op gewoon wit papier.
2. Versier het hart, kleur de vlammen, ...
3. Knip alles uit
4. Vouw het rode hart dubbele hart. Let er op dat de tekst op de buitenkant staat.
5. Plak de duif vooraan op het rode hart, onder de tekst en het witte hart binnenin.



https://www.gelovenisleuk.nl/images/kinderen/knutselen/pinksteren/in_vuur_en_vlam.pdf



Preekrooster~Offeranden~Gemeentenieuws

Hortelijk Welkom!

De deuren in Gent zijn geopend
(9u30 – 12u30).

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start om 9u30, de eredienst om 10u45.

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds de live stream van Antwerpen om 10u50 op volgende link :

<https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live>

Datum	7 juni	14 juni	21 juni	28 juni	5 juli
Sabbat	21u55-21u56	22u00-22u01	22u04-22u04	21u58-21u58	
Prediking	Marcelo Reis	Nadine Van Parys	Dussan Cevallos	Eigen dienst	Stefaan De Wever

~ ~ ~ ~ ~

Wil je graag **tienden en/of gaven** geven dan kunnen deze gestort worden via de bank zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, gebouw, ...

Dit kan op rekening nr. :
IBAN: BE50 6711 1790 7918
Adventkerk Gent
Kortrijksepoortstraat 158
9000 Gent

De betaling van de tienden
([Pieter Brueghel de Jonge](#), 1618)



~ ~ ~ ~ ~

www.adventist.be ~ www.gent.adventist.be

~ ~ ~ ~ ~

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over de Bijbel, we bieden je graag **Bijbelstudie aan op maat** en in jouw eigen omgeving.

Contacteer hiervoor onze **ouderlingen** via
getij2gent@telenet.be

Geniet van de



feestdagen 

~~~~~



- 1/jun Devulder Jonas (zoon Jenske en Anthony)
- 13/jun Litvinenko Cary
- 13/jun Owusu Enoch
- 16/jun De Spiegelaere - Nobus Annie
- 30/jun Cristiano (kleinzoon Marc en Esther)

~~~~~

Samenwerken in
Gods Koninkrijk?

Je kan er legers mee
verslaan!

Heb je een mooie, passende tekst, tekening, vers,
ben je iemand gaan bezoeken, wil je iets delen met
de gemeente, wil je graag meehelpen om 't Getij
vorm te geven, stuur een mail naar
getij2gent@telenet.be



Wie nog wil inschrijven, wacht niet te lang !

~~~~~

**Aan alle studenten**



KIEZEN VOOR GOD  
HEEFT GROTE  
GEVOLGEN,

NIET KIEZEN OOK!

visje

WWW.VISPOSTERS.NL

GOD IS IN STAAT ONZE  
ANGSTEN  
WEG TE NEMEN  
EN TE VERVANGEN DOOR ZIJN

VREDE

ZIE FILIPPENZEN 4:6-7

VERTROUW OP GOD.

DAGELIJKSEBODENROEPEN.NL

IK KIES VANDAG  
IK LEEF VOOR U

IK KIES VANDAG  
IK GEEF MIJN JA AAN U

IK KIES VANDAG  
IK WIL UW STEM VERSTAAN

Copyright © 2011 DordtseBreedbreed.nl

Want ieder die uit God  
geboren is, overwint de wereld.  
En de overwinning op de  
wereld hebben wij behaald  
met ons geloof.

**1 Johannes 5:4**

DailyVerses.net





**JEZUS**

**NODIGT JE UIT:**



*Kom naar Mij*

**JULLIE**



Die vermoeid zijn

**EN**

onder lasten gebukt gaan,

**DAN ZAL IK JULLIE RUST**



*Geven*

α



Als Gods Geest in je woont...



**zul je branden, stralen  
en juichen voor de Heer!!!**



ontwerp: Alie Holman