



“Ga met God het nieuwe schooljaar in”

September ...

't Getij

Het begin van een nieuw schooljaar is altijd een bijzonder moment. Wat zal dit jaar brengen? Spanning en hoop wisselen elkaar af. Na 2 maand zomervakantie is het als ouder ook een moment om je kind(eren) weer los te laten en toe te vertrouwen aan de leerkracht.

Je vindt in dit Getij enkelen zegeningen voor jezelf en je kind. Spreek ze uit over je kind, neem ze mee in je dagelijkse routine en laat ze regelmatig door je hoofd gaan. Behalve dat het krachtige uitspraken zijn, helpen ze jou en je kind doorheen de dag om te vertrouwen op God.

Zegendend de dag door !

De zomervakantie ligt achter ons. Voor kinderen betekent dat: weer vroeg opstaan, een nieuwe klas, nieuwe vrienden en vakken, soms zelfs een nieuwe school. Voor ouders en verzorgers betekent het: loslaten, vertrouwen dat het goed zal gaan, en bidden dat hun kind zich veilig en gezien weet. Zo'n nieuwe start brengt blijdschap, maar kan ook spanning oproepen.

Juist op zulke momenten spreekt de Bijbel woorden van bemoediging en zegen. Toen Jozua voor de grote opdracht stond om het volk Israël het beloofde land binnen te leiden, zei God tegen hem:

*“Wees sterk en moedig, want de HEER, uw God,
is met u, waar u ook gaat” (Jozua 1:9).*

Wat een belofte om mee te nemen aan het begin van een schooljaar: waar je ook heen gaat, God gaat mee. Ook in de schoolbanken, op het plein, of onderweg op de fiets.



Wees sterk en dapper.

**God is
bij jou.**

Wat er ook gebeurt.

Jozua 1:9

Schooltijd is ook een periode van leren en groeien. In Spreuken lezen we:

“Want de HEER geeft wijsheid, zijn woorden schenken kennis en inzicht”
(Spreuken 2:6).

Alles wat kinderen leren – rekenen, taal, geschiedenis, muziek – kan gezien worden als onderdeel van die gaven van God. Het is meer dan het stampen van feiten; het is groeien in inzicht, leren hoe je je plek inneemt in Gods wereld.

Voor ouders en verzorgers ligt er vaak een andere uitdaging: loslaten. Je kunt je kind niet overal beschermen. In 1 Samuël lezen we hoe Hanna haar zoon Samuel toevertrouwde aan de zorg van God en de priester Eli. Dat moet een grote stap geweest zijn, maar het laat zien dat kinderen uiteindelijk in Gods hand geborgen zijn. Zo mogen ook ouders vandaag bidden met de woorden van Psalm 121:

“De HEER zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid”
(vers 8).

En dan is er nog iets heel mooi: we mogen elkaar zegenen. Het bekendste voorbeeld is de priesterlijke zegen uit Numeri 6:

“De HEER zegene u en behoede u; de HEER doe zijn
aangezicht over u lichten en zij u genadig; de
HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u
vrede.”



Wat een rijkdom als ouders deze woorden over hun kind uitspreken bij de start van een schooldag of schooljaar. Want zegen betekent: je mag gaan in de kracht en bescherming van God.

Zo mogen kinderen en ouders **dit nieuwe schooljaar instappen**, niet alleen, maar **onder de zegen van de Heer die meegaat, die wijsheid geeft, die bewaart, en die vrede schenkt.**

Een reflectie van Pierre DB

Zingen is dubbel bidden

Opwekking 845 - De zegen

<https://youtu.be/Oc3GqClwOyc>

Opwekking 488 - De kracht van Uw liefde

<https://youtu.be/R42THV3IBQo>

Opwekking 849 - Goedheid van God

<https://youtu.be/z9Ced5h2H7A>

♥ Opwekking 746

<https://youtu.be/BuARuczwZZc>

Sterk en moedig - DansMee! - Make Some Noise Kids

<https://youtu.be/HgdUIGXZbi4>

Onder, boven, voor en achter God is altijd bij je

<https://youtu.be/hCF894xhmSI?>

Iedereen heeft talent - Kinderen voor Kinderen

<https://youtu.be/JaBHKXSbaog>



Voor grote en kleine kinderen:

Begin het nieuwe schooljaar met liefde, positiviteit en vertrouwen in de beloften van God.

Materialen

- Wit printerpapier en een stevig stuk gekleurd karton
- Schaar, lijm, stiften of kleurpotloden, eventueel een touwtje...

Werkwijze

1. Kleur de boekenlegger mooi in. Je kan op internet op zoek naar een andere tekening die je mooi vindt of zelf iets tekenen.
2. Knip de boekenlegger uit.
3. Knip een stuk gekleurd karton dat iets groter is dan de boekenlegger en kleef de boekenlegger erop.
4. Schrijf op de achterzijde een van de zegeningen of een bijbelvers waar jij steun aan hebt.



Enkele Zegenbeden

(Bron: NBG)

1. Moge de Heer je helpen (Spreuken 3:5-8)

'Vertrouw op de Heer. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan zal hij je helpen. Denk niet dat je alles zelf kunt. Wees niet eigenwijs. Heb eerbied voor de Heer.

Blijf uit de buurt van slechte mensen en doe geen kwaad. Dan zul je sterke en gezond zijn.'

Bid om wijsheid en leiding bij het nemen van beslissingen en het maken van nieuwe vrienden.

2. Moge de Heer je kracht geven (Jesaja 40:31)

'Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt en wordt niet moe, hij rent en raakt niet uitgeput.'

Bid om doorzetting en sterkte als je tegen dingen aanloopt.

3. Moge de Heer je vrede geven (Filippenzen 4:6-7)

'Maak je geen zorgen, vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus.'

Bij deze zegenbede draait het om vrede in tijden van stress en drukte.

4. Moge de Heer je beschermen (Psalm 121:7-8)

'De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken. De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang.'

Bid deze zegen voor veiligheid en bescherming, zowel op school/werk als onderweg.

5. Moge de Heer je zegenen met vreugde

(Numeri 6:24-26)

'De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.'

Bij deze zegenbede gaat het erom te groeien in vreugde, genade en innerlijke vrede.

Wees sterk
en moedig

want de Heere
je God is met je
overal waar je
heen gaat

Jozua / vers 9



Preekrooster~Offeranden~Gemeentenieuws

Hartelijk
Welkom!

De deuren in Gent zijn geopend
(9u30 – 12u30).

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start om 9u30, de eredienst om 10u45.

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds de live stream van Antwerpen om 10u50 op volgende link :

<https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live>

Datum	6 september	13 sept	20 septr	27 sept	4 oktober
Sabbat	20u17-20u15	20u02-19u59	19u46-19u43	19u30-19u28	19u14-19u12
Prediking	Eigen dienst	Christophe Van Hecke	Stefaan De Wever	Dussan Cevallos	Luc Leroy

~ ~ ~ ~ ~

Wil je graag **tienden en/of gaven** geven dan kunnen deze gestort worden via de bank zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, gebouw, ...

Dit kan op rekening nr. :
IBAN: BE50 6711 1790 7918
Adventkerk Gent
Kortrijksepoortstraat 158
9000 Gent

De betaling van de tienden
([Pieter Brueghel de Jonge](#), 1618)



~ ~ ~ ~ ~

www.adventist.be ~ www.gent.adventist.be

Heb je **vragen** of wil je **meer te weten komen over de Bijbel**, we bieden je graag **Bijbelstudie aan op maat** en in jouw eigen omgeving.

Contacteer hiervoor onze **ouderlingen** via
getij2gent@telenet.be

We hadden ook dit jaar een toffe vakantie in Bergheim en hebben heel veel steun gehad aan elkaar, de wandelingen, de vriendschappen, de fijne avonden, ...



Wil je er
volgend jaar
bij zijn, dat
kan 😊

Aankomst tussen zondag 9/8 en
woensdag 12/8
Vertrek zondag 16/8/2026

Laat dit weten via getij2gent@telenet.be of
ZDABergheim@outlook.com





1/sep	Van Bignoot Michael		15/sep	Timmerman Clement
3/sep	Owusu Selina		16/sep	Bos - Bodard Lili
6/sep	Owusu John		21/sep	Jeurissen Hubert
7/sep	Bultinck Nathan		21/sep	Kesteloot Hans
9/sep	Delameillieure - Devulder Caroline		26/sep	Broekaert Ruben
10/sep	Kesteloot - Praet Nadine		30/sep	Decoene Emile
11/sep	Van Marcke Luc		30/sep	Delameillieure Eline (dochter Caroline en Benjamin)
11/sep	Van Accoleyen Patrick			

~ ~ ~ ~ ~

**Samenwerken in
Gods Koninkrijk?**

**Je kan er legers mee
verslaan!**

Heb je een mooie, passende tekst, tekening, vers,
ben je iemand gaan bezoeken, wil je iets delen met
de gemeente, wil je graag meehelpen om 't Getij
vorm te geven, stuur een mail naar
getij2gent@telenet.be