



Bid en ..., Zoek en ..., Klop en ... de meesten onder ons kunnen de zinnen vervullen. 3 belangrijke werkwoorden die centraal staan in het leven van een goede Christen. Dit Getij neemt je mee om over elk van deze 3 ogenschijnlijk losse zinnen na te denken.

Ga je mee in gebed en verbinding? ♥

In Mattheüs 7 zijn we aan het einde van de Bergrede gekomen. Jezus doet een laatste duidelijke oproep en geeft zijn hoorders nog een niet te negeren gebod mee.

Zoals in veel bijbelverhalen gebruikt Jezus beeldspraak. Hij brengt woorden tot leven. Jezus gebruikt beelden die zijn hoorders bekend zijn. Zo kunnen we de deur waarop wij kloppen en die voor ons opengaat zien als bidden en ontvangen, zoeken en vinden. Hij is de deur tot wie we mogen gaan (Openbaring 3:20). We mogen Hem dicht naderen. Zó dicht dat we Hem kunnen aanraken.

Het gebod van Jezus is tegelijk een belofte. De gebiedende wijs moet niet verstaan worden als zou het om prestaties gaan. Het is een uitnodiging om aan op weg te gaan, een zoektocht te beginnen, voor iedere gelovige anders, met de belofte dat die zeker tot een vinden zal leiden.



Een oude man zat zwijgend langs de straat. Hij was mager. Zijn kleren waren bijna zo oud als hij was. Een gebedssnoer gleed door zijn vingers.

'Hé meneer, verveel jij je niet?' De oude man keek omhoog.

'Nee hoor, Ik verveel me helemaal niet. Ik dank God.'

'God danken? Waarvoor dan wel?'

'Ik dank God omdat de zon mij verwarmt. *Ik dank God* voor de blauwe hemel en het water van de rivier. *Ik dank God* voor het prachtige lied van de vogels. *Ik dank God* voor de eieren die de kippen leggen. *Ik dank God* omdat ik gelukkig ben. *Ik dank God* omdat Hij steeds bij mij is.'



Uit "Parels van verhalen", uitgeverij Averbode 2019, p. 202

Zoeken en vinden (Een reflectie van Pierre D.B.)



Ik sta in de hal, klaar om te vertrekken. Ik zoek mijn sleutels. Ik til jassen op, kijk in tassen, voel in zakken. Tot ik ontdek dat ze al die tijd in mijn hand lagen.

Zo gaat het vaker. Ik denk dat ik iets kwijt ben, en daardoor zie ik niet dat ik het al bij me draag. Soms is het niet iets tastbaars dat ik zoek, maar een woord. Het ligt ergens in mij klaar, het ligt op het puntje van mijn tong, ik weet dat het er is, maar hoe harder ik het probeer te grijpen, hoe verder het zich terugtrekt. Pas als ik stilval, komt het vanzelf.

Zo is het ook met God. Zeg 'God', en er verschijnt een beeld, gevormd door wat ik heb gehoord, gezien, geleerd. En terwijl ik dáárnaar zoek, zie ik niet hoe God zich nu, hier, aan mij toont.

Dat is zoeken zoals we dat gewend zijn: gericht, doelbewust, met een voorstelling in gedachten. Zoals een zoekmachine werkt: je typt iets in, en krijgt wat je vraagt. Maar alleen dat.

Het wezenlijke laat zich niet zo vinden. God, waarheid, zin, ze vragen geen focus, maar openheid. Geen weten, maar bereidheid tot niet-weten. Geen inspanning, maar

ontvankelijkheid. Wie zo zoekt, reikt niet naar buiten, maar blijft bij zichzelf. Rustig aanwezig. Niet roerloos, maar ontspannen. Doorlaatbaar.

Je kijkt niet meer scherp, je luistert. Je wacht. En wat binnenkomt, mag er zijn. De Franse filosofe Simone Weil schreef: “Het kostbaarste kan niet worden gezocht; het moet worden afgewacht.”

Dat is dit zoeken. Niet jagen, maar ontvangen. Niet weten, maar toestaan. Niet vinden wat je verwacht, maar gevonden worden door wat er is. Zoals de Amerikaanse theoloog Thomas Merton ooit schreef: “We vinden God door te laten dat Hij ons vindt.”

En mocht ik nog eens mijn sleutels zoeken, of dat ene woord dat maar niet wil komen, moge ik dan even stilvallen, en merken wat al in mijn hand ligt, wat al in mij leeft.

De deur (Zij lacht.nl – 2 juni 2025)

In Matteüs 6:6 zegt Jezus:

‘Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’ (NBV21)

Bidden achter gesloten deuren betekent niet dat je niet in het openbaar mag bidden. Jezus wil dat we het gebed serieus nemen, doe het met aandacht. Dus als je even niet weet welke deur je moet kiezen, trek je dan terug, sluit je deur en **bid tot je Vader!**

Zit je met vragen, weet je niet meer wat je moet doen? Bid tot God. Vraag Hem of Hij de deuren die jij niet moet doorgaan, wil sluiten. En de juiste deuren wil openen. Als er een deur sluit, blijf dan niet doorgaan. God gebruikt de Heilige Geest om jou antwoord te geven. Sluit een deur en voelt het als een enorme strijd om erdoorheen te gaan? Heb je ervoor gebeden? Dan mag je deze deur dichtlaten. Ik geloof dat God geen deuren laat sluiten waar jij doorheen moet. Soms moet je wel strijden, maar dat zul je dan ook zeker weten ervaren! Vertrouw op je geweten en het gevoel dat Hij je ingeeft. **Hij stuurt je naar de deuren die openstaan of open zullen gaan.**



Ga met je twijfel naar Hem. Uiteindelijk is Hij het antwoord. **Blijf dicht bij Hem, dan zul je weten welke deur je door mag gaan.** Jezus zegt in Openbaring 3:20:

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. (NBV21)

Hij staat voor je deur. Hij klopt aan. **Doe je de deur open voor Hem? Hij zal bij je zijn en je de weg wijzen.**

Aan de slag: Heb je (grote) vragen? Schrijf ze op en vraag God gericht welke richting je op mag gaan.



Zingen is dubbel bidden

Mattheus 7:7

<https://youtu.be/KWBfe-ABlqE>

Zoekt eerst het Koninkrijk - Nederland Zingt

<https://youtu.be/tzuld1JdJM8>

Heer, mijn hart zoekt U te vinden (Ps 25) – Ichthus

<https://youtu.be/q1aotX3V7KY>



♥ Ik zal er zijn (Sela) - Nederland Zingt

<https://youtu.be/k-uWYCAOcmE>

“Klop en de deur zal voor u opengaan” - Nederland zingt • Elly & Rikkert

<https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/als-je-bidt-zal-hij-je-geven>

<https://youtu.be/65yvpAJU6Tw>

Is je deur nog op slot

<https://youtu.be/RSKj-h19mAQ>

Voor grote en kleine kinderen:

Bid en God open de deur !

Even tijd nemen voor God, alles aan Hem vertellen. Ook als kind of jongere mag je je zorgen en vragen in de handen van God leggen. Aan God mag je alles vertellen..

Bidden is belangrijk. Door te bidden zullen nieuwe deuren opengaan, misschien eerst op een heel klein kiertje, focus je op het kleine lichte dat je aan de andere kant van de deur ziet; Blijf bidden. Als je alles blijft brengen bij God dan gaat die deur steeds iets verder open. Hiermee is niet altijd elk probleem en ook niet altijd het verdrietige zomaar over, God zal wel rust brengen in je hart. Er komt weer een blij gevoel vanbinnen en op een dag staan de deuren weer helemaal wijd open.

Wanneer je (nog) niet zelf kan bidden dan is er altijd wel iemand die met je mee wil bidden. Je kan je zorgen ook delen met andere mensen die je vertrouwt. God luistert dan met je mee. God wil er zijn, voor ieder kind, altijd!

Materialen

- Stevig papier (120 g). Gewoon printerpapier kan uiteraard ook.
- Schaar, lijm, stiften of kleuropotloden, eventueel een touwtje of lint...



Werkwijze

1. Dit werkje bestaat uit een voorkant (met daarop twee deuren, een jongen en een meisje) en een gedicht of blanco achtergrondje. Kleur alles mooi in.
2. Knip de deuren los. Dit doe je door de middenlijn (in het midden van de deuren) in te knippen van onder naar boven. Knip vervolgens de deuren onderaan open en daarna de ronding bovenaan de deuren tot aan de stippellijnen (vouwlijnen) in. Nu kunnen de deuren opgevouwen worden.
3. Knip nu het gebed uit, doe lijm op de rand rondom en plak het mooi achter de opening van de deuren. Er is een blanco achtergrond voor de kinderen die zelf een gebed willen schrijven.
4. Knip tenslotte een sleutel met tekst uit en maak een gaatje in een deurknop en een gaatje in de sleutel en hang de sleutel er met een lintje aan.
5. Je kan het werkje ook als geheel uitknippen en in het midden bovenaan een lintje bevestigen om het op te hangen.

https://www.gelovenisleuk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=311:neem-tijd-voor-gebed&catid=44:bidden&Itemid=69



Preekrooster~Offeranden~Gemeentenieuws

Hartelijk Welkom!

De deuren in Gent zijn geopend
(9u30 – 12u30).

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start om 9u30, de eredienst om 10u45.

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds de live stream van Antwerpen om 10u50 op volgende link :

<https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live>

Datum	1 november	8 nov	15 nov	22 nov	28 nov
Sabbat	17u17-17u16	17u06-17u04	16u55-16u54	16u47-16u46	16u41-16u41
Prediking	Nadine Van Parijs	Dussan Cevallos	Luc Leroy	Guisele Larmonie	Nadine Van Parijs

~ ~ ~ ~ ~

Wil je graag **tienden en/of gaven** geven, dan kunnen deze gestort worden via de bank zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, gebouw, ...

Dit kan op rekening nr. :
IBAN: BE50 6711 1790 7918
Adventkerk Gent
Kortrijksepoortstraat 158
9000 Gent

De betaling van de tienden
([Pieter Brueghel de Jonge](#), 1618)



~ ~ ~ ~ ~

www.adventist.be ~ www.gent.adventist.be

~ ~ ~ ~ ~

Gezondheidsweekend in de Ardennen

Van 5 tot 7 december

[Gezondheidsweekend – Kerk van de Zevendedags Adventisten](#)





~~~~~

1/nov Delgado Maria  
 3/nov De Spiegelaere - Lauwaet Eveline  
 4/nov Moerman Albert  
 11/nov Pierre De Baecke  
 13/nov Verhasselt - Van Deynen Marianne  
 15/nov Van Beneden Kurt



17/nov Laconte Kristof  
 18/nov Segers Marc  
 24/nov Frimpong Hildegard  
 26/nov De Muynck Nico  
 30/nov Bos Egbert  
 30/nov Moerman Dirk

~~~~~

Heb je **vragen** of wil je **meer te weten komen over de Bijbel**, we bieden je graag **Bijbelstudie aan op maat** en in jouw eigen omgeving.

Contacteer hiervoor onze **ouderlingen** via getij2gent@telenet.be of onze **predikant** Guisele Harmoniek via guisele@yahoo.com of 0494 11 95 13