



Jezus kwam als Redder
 in deze donkere wereld
 om jouw leven te verlichten,
 je hart te verwarmen
 en voor altijd bij je te zijn.

Januari...

*In januari staan we aan het begin van een
nieuw jaar. Wat dit jaar zal brengen is nog
een verrassing. Net als de pakjes onder de kerstboom.*

't Getij

Woorden van Gods liefde

Ontvang een geschenk van God: hoop, kracht en nabijheid. ♥

Pakjesdrager

Bij de vele feestvieringen bij het einde van elk kalenderjaar, en voor het begin van een nieuw komend jaar, worden benevens graag gehoorde wensen, ook heel wat geschenken – meestal mooi verpakt in veelkleurig bedrukt papier – overhandigd aan mensen waarvan men houdt: kinderen, huisgenoten, familieleden, vrienden.



In sommige gezinnen schikt men de diverse pakjes onder een op-en-top versierde boom: soms een echte levende naaldboom, vaak een nagemaakte. Op de boom die in de huiskamer staat, is gewedijverd in versiering met lichtjes en slingers in stervorm en met bollen en kransen. Doch de ogen van kinderen en bezoekers zijn het meest nieuwsgierig gericht naar de grote of kleine pakjes welke onder de kerstboom liggen, wachtend om opgepakt en geopend te worden. Zal het voor mij bestemd pakje me doen jubelen of teleurstellen?

In de Bijbel – het woord Gods – wordt ook gesproken over een pak dat de mens te dragen krijgt: zwaar of minder zwaar. Er wordt hulp in het vooruitzicht gesteld indien het pak moeilijk te dragen valt. Deze hulp kan door medemensen geboden worden. Elkaars pak helpen dragen, geeft zeker reeds verlichting. Evenwel als het de Grote Heer en Meester van de schepping is die zijn kracht daarbij aanbiedt, dan kan men gewillig aanvaardden het eigen pak te dragen: met Hem.



Hij stelt ook voor om een juk op de schouders aan te nemen, zodat een zware pak gemakkelijker te dragen valt. Het ene juk kan iets verschillen van het andere, doch als het aangeboden het juk van Jezus

is, dan is de mens er door bemoedigd om verder te stappen. Want met Zijn juk, gewillig opgenomen, wordt het dragen van de last goedsmoeds aanvaard.

Ook onze medemens, onze naaste, welke op de uitgestippelde weg naar God koninkrijk meereist, kan ons helpen, alhoewel ieder zijn eigen last te dragen krijgt. Elkanders lasten helpen dragen, maakt zeer zeker een verschil uit. Samen op weg gaan al lastendragend, kan door de smaak van de vriendschap, de aandacht afleiden van het gewicht van het pak. Daarbij kan men ook delen in het vreugdebrenghend vooruitzicht van het doel te naderen: de aankomst in het koninkrijk van Jezus.



Hij zal alle lasten van onze schouders afgenomen hebben, en we zullen met alle medegelovigen bij Hem vertoeven: voor altijd. Daar zullen wij een door God de Heer voorzien geschenk ontvangen: wat ons oog nooit heeft gezien, zelfs niet eens in ons hart is opgekomen: het aanschouwen van de heerlijkheid van onze Heer en God. Daarbij zullen we ook delen in de erfenis van Gods Zoon. Is dat niet een prachtig geschenk? De verpakking welke elk van God ontvangen pak omhult, is versierd met goddelijke wensen:

beloften voor een nieuwe schepping, gekleurd door goddelijke vrede en rechtvaardigheid op aarde. Is het niet de moeite waard het eigen pak moedig te aanvaarden en te helpen bij het dragen van de last van een medemens?

En de kerstboom dan die boven de pakjes uittorent, er toezicht op houdend: wat staat er voor hem te wachten? Bij de nieuwe schepping op aarde zullen de velerlei variaties naaldbomen steeds blijven wijzen naar de hemel. Ze zullen niet omgehakt worden om artificieel te worden opgetooid. Ze zullen in de nieuwe schepping steeds een blijvend getuigenis zijn van de kracht en veelzijdige wijsheid en zorg van de liefdevolle Schepper. Op de nieuwe aarde zullen alle schepselen: planten, bomen, dieren en mensen samen jubelen en de Opperheer eren. Ze zullen verlicht worden door het Licht voor de wereld.



Het samen welkom-geheten worden, dit is het geschikte geschenk dat we kunnen krijgen van de liefdevolle medelevende Schepper: de alwetende Heer, de pakjesuitdeler.

Veel Liefs,
Wívína

Zingen is dubbel bidden

Nederland Zingt: Kom tot de Vader

<https://youtu.be/pC9RpojhOUQ>

In ons hart geboren | Chr. Koor Jigdaljahu

https://youtu.be/OI4Qy_CA6w0

♥ Opwekking 176 - Sela - U bent mijn schuilplaats Heer - Live in Utrecht

<https://youtu.be/aegt4SfGLHo>

Psalm 121 - Nederland Zingt
<https://youtu.be/hS8C9KYB--E>

Psalm 121 (I Lift My Eyes) LIVE - Kristyn
Getty, Jordan Kauflin, Matt Merker (Engels)
https://youtu.be/QeFa6iSP_XQ

♥ Heer ik heb U nodig - Soli Deo Gloria Urk
<https://youtu.be/0q5D7hULxyM>

😊 Kinderlied: Ook al stormt het - U houdt
van mij
<https://youtu.be/WKYHum24DMI>

😊 Make Some Noise Kids - Wij zijn safe
(Officiële videoclip)
<https://youtu.be/zrpG5BDHlBg>



Voor grote en kleine kinderen:

God als pakjesdrager

Lagen er bij jou ook pakjes onder de kerstboom? Mooi ingepakt in glitterpapier en met een strik errond. Was er een leuk pakje bij voor jou? Een kleintje of net een heel groot?

Heb je wel eens een pakje gekregen dat je niet zo fijn vond? Of een pakje zo zwaar dat iemand je moest helpen met dragen?

Zo gaat dat ook in het leven. Dingen komen op je pad. Soms zijn die leuk, soms niet. Soms zijn ze zo zwaar en lastig om te dragen. Dan voel je je moe, bang of verdrietig.

Gelukkig ziet God die zware pakjes. Hij zegt: *“Je hoeft dit niet alleen te dragen. Ik ben er voor je en ik geef je zijn mensen om je heen: mama en papa, familie, vrienden, juffen of opa’s en oma’s, Samen wordt het dragen makkelijker.”*

Stel je voor dat je een rugzak hebt. In die rugzak mag je alles stoppen wat te zwaar voelt. Je mag die dingen aan God geven. God helpt je de rugzak te dragen en loopt met je mee.

Samen met God en met anderen wordt je pakje lichter, en kun je weer verder op weg.

Soms kun je of durf je anderen niet te vertellen wat er in die rugzak meegedragen wordt. Vertel het dan eerst aan Jezus. Misschien vind je dan de kracht om het ook met anderen te delen. Ook als het slechte dingen zijn die je hebt gedaan, weet dat je ook dan met je rugzakje bij God mag komen.

Materialen

- Wit printpapier
- Kleurpotloden, stoffen, glitter, ...
- Schaar, lijm, ...

Werkwijze

De dikke onderbroken streep is om in te knippen en de stippellijn is om te vouwen. De rugzak wordt een soort doosje met klep en natuurlijk kijkt de rugzak droevig, het is zwaar beladen, overvol.

1. Kleur de beide werkbladen mooi in.
2. Knip de rugzak uit
3. Knip vervolgens de kniplijnen in
4. vouw nu het doosje/de rugzak op de vouwlijnen.
5. Doe lijm op de plakstroken en lijm het geheel in elkaar. De kleine plakstrookjes (driehoekjes) moeten achter het voor- en achtervlak gedrukt worden. Druk ze even goed aan zodat ze stevig vast zitten.
6. Lijm vervolgens de rugzak op de rug van het kind. Lijm eventueel de klep vaste klep ook vastgelijmd, dit hoeft niet, de keuze liet ik aan de kinderen.



<https://www.gelovenisleuk.nl/index.php/knutselen/35-algemeen-knutselen/614-rugzak-hef-je-ogen-op-naar-de-bergen#gsc.tab=0>

Preekrooster~Offeranden~Gemeentenieuws

Hortelijk Welkom!

De deuren in Gent zijn geopend
(9u30 – 12u30).

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start om 9u30, de eredienst om 10u45.

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds de live stream van Antwerpen om 10u50 op volgende link :

<https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live>

Datum	3 januari	10 januari	17 januari	24 januari	31 januari
Sabbat	16u47-16u48	16u56-16u57	17u06-17u08	17u17-17u19	17u29-17u31
Prediking	Marcelo Reis	Guisèle Larmonie	Yves Pierre	Eigen dienst	Dimitri Cools

~ ~ ~ ~ ~

Wil je graag **tienden en/of gaven** geven, dan kunnen deze gestort worden via de bank zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, gebouw, ...

Dit kan op rekening nr. :
IBAN: BE50 6711 1790 7918
Adventkerk Gent
Kortrijksepoortstraat 158
9000 Gent



De betaling van de tienden
([Pieter Brueghel de Jonge](#), 1618)

~ ~ ~ ~ ~

www.adventist.be ~ www.gent.adventist.be

~ ~ ~ ~ ~

Heb je **vragen** of wil je **meer te weten komen over de Bijbel**, we bieden je graag **Bijbelstudie aan op maat** en in jouw eigen omgeving.

Contacteer hiervoor onze **ouderlingen** via getij2gent@telenet.be of onze **predikant** Guisèle Larmonie via guisele@yahoo.com of 0494 11 95 13

Zaterdag 31 januari

2 0 2 6



Bijbelraadsel- namiddag

Thema

Het boek Daniël



AVONTURIERS

7-11 JAAR

VOLWASSENEN

16+

#AMEB26



Schrijf je vóór 20 december in op www.aj-ja.be

Inschrijven via de gemeente Gent op getij2gent@telenet.be

DIT NIEUWE JAAR IS EEN
GESCHENK VAN GOD.
 DANK HEM OP DE VREUGDEVOLLE DAGEN.
 VERTROUW HEM IN DE MOEILIJKE PERIODES.
 ZOEK HEM OP DE DRUKKE MOMENTEN.
 PRIJS HEM IN DE VREDIGE TIJDEN.
 EN ONTHOUD:
Hij is altijd bij je.

sestra

~~~~~

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 3/jan  | Frimpong Comfort                                   |
| 5/jan  | Laconte - Vilain Renée                             |
| 6/jan  | Van Accoleyen - Verwee Chantal                     |
| 8/jan  | Geeraerts Eva                                      |
| 11/jan | Jenske Devulder - Rodenburg                        |
| 11/jan | Devulder Thomas (zoon Jenke en Anthony)            |
| 13/jan | Imschoot - De Pauw Brigitte                        |
| 18/jan | Jocelyn                                            |
| 19/jan | Poppe Ruben                                        |
| 19/jan | Depoortere - Urziceanu Liliana                     |
| 20/jan | Segers - Cautaerts Esther                          |
| 22/jan | Callewaert - Moerman Hilde                         |
| 30/jan | Moerman - Rosseel Nicole                           |
| 31/jan | Van Accoleyen Helena (dochter van Manuel en Tessa) |