



April...

*In de stilte van het graf ontvouwt zich het*

*grootste mysterie van het christelijk geloof: de overwinning van leven op dood. Het paasverhaal nodigt ons uit voorbij het zichtbare te kijken en het ondoordringelijke handelen van God te overwegen. Waar wanhoop haar dieptepunt bereikt, breekt onverwacht het licht van de verrijzenis door. Zo wordt Pasen een blijvende getuigenis van hoop, genade en de onwankelbare belofte van nieuw leven.*

*Zalig Pasen* ♥

## **Nieuw leven! | Wat heeft de lente te maken met het christelijk geloof?**

Het is koud. De bomen zijn kaal. De dagen kort. Er is nauwelijks een bloemetje te zien. Als het winter is, lijkt de natuur wel dood te zijn. Wat kan je dan uitzien naar leven, nieuw jong leven. Soms duurt het lang, en dan opeens zie je de eerste groene blaadjes en bloemknoppen tevoorschijn komen. Heerlijk, de lente breekt aan!



Lente: springende lammetjes in de wei, bloeiende bloemen en fladderende vlinders. Nieuw leven na een periode van dorheid. Lente geeft hoop!

In de Bijbel, het boek van God, lezen we ook over winter en lente, over dood en leven. Eerst is alles zeer goed en mooi gemaakt door God. Want God is almachtig! Een heerlijk begin van de aarde. Helaas is dit niet zo



gebleven. Het kwaad is gekomen door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen tegen God. De gevolgen daarvan zijn te merken in ons leven en om ons heen. Op zeker moment krijgen we allemaal te maken met

moeite, verdriet en ellende. En uiteindelijk komt voor iedereen de dood, als straf op de ongehoorzaamheid tegen God.

Lees zeker verder want de Bijbel vertelt meer. De Bijbel bevat goed nieuws! Een boodschap van lente, van hoop, van leven! God heeft Zijn Zoon naar de aarde gezonden. Zijn Naam is Jezus, **Hij is 'Het Leven'**, Hij kwam om het kwaad te overwinnen en vrede met God in het leven van mensen te brengen. Wat is God goed!

Om het leven te verdienen moest het in Jezus' leven eerst winter worden. Hij is gestorven aan het kruis. Jezus, Die het Leven is, werd gedood. De dood had niet het laatste woord. Het is lente geworden! Jezus is opgestaan uit de dood. Daarom zegt Hij in de Bijbel (Johannes 11 : 25-26):





*"Ik ben de Opstanding en het  
Leven;  
die in Mij geloofd zal leven,  
zelfs al is hij gestorven.  
En elk mens die in Mij geloofd,  
zal niet sterven in eeuwigheid.  
Geloof je dat?"*

Bron: Bijbelcentrum 2026



### Lees of beluister het paasverhaal in de Bijbel

Matteüs 26-28 - Marcus 14-16 - Lucas 22-24 - Johannes 18-20

Goede Vrijdag en Pasen <https://youtu.be/6H-ygCQNCe4>

## Zingen is dubbel bidden

Amen, omdat Hij leeft - Nederland Zingt

<https://youtu.be/PKsU7hVG20>

❤️ Dwars door alle tranen heen - Nederland Zingt

<https://youtu.be/AORO9jSbaq0>

Chris Tomlin - At The Cross (Love Ran Red)

[https://youtu.be/Zev5tHjCB\\_s?](https://youtu.be/Zev5tHjCB_s?)

😊 De steen is weg

<https://youtu.be/4i9cRV5PUy0>

😊 Hij leeft, Hij overwon // Officiële Videoclip // Pasen 2025

<https://youtu.be/V7pr7CrweSA>

<https://youtu.be/nXTUYDaAY-A> (dansinstructie)



## Voor grote en kleine kinderen:

### De opstanding van Jezus

Het paasverhaal begint met de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. De sfeer slaat echter snel om. Tijdens het Laatste Avondmaal neemt Jezus afscheid van zijn vrienden door brood en wijn te delen, waarna Hij diezelfde nacht nog wordt verraden en gevangengenomen.

Op Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis en wordt Hij begraven in een rotsgraf, wat een einde lijkt te zijn aan alle hoop.

Op de derde dag, de zondagochtend, ontdekken zijn volgelingen dat de zware steen voor het graf is weggerold en dat het lichaam van Jezus is verdwenen. Jezus is opgestaan uit de dood. Voor christenen het ultieme bewijs is dat **de liefde en het leven altijd winnen** van het kwaad en de dood.

Sindsdien is Pasen het **feest van een nieuw begin** en de hoop dat **het licht altijd sterker is dan de duisternis**.

<https://youtu.be/QMvXqfCRhDM>

Dit werkje geeft aan dat het kruis en het graf verleden tijd zijn, want Jezus is opgestaan. We mogen Zijn liefde aanvaarden en zeker ook Zijn hulp.

<https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/36-pasen/193-opgestaan-gsc.tab=0>



#### Materialen

- Wit printpapier en iets dikker papier of karton
- Kleurpotloden, stiften, glitter, ...
- Schaar en lijm

#### Werkwijze

Dit knutselwerkje bestaat uit meerdere delen.

De achtergrond met de drie kruizen op een heuvel, het lege graf met de voetstappen die naar buiten gaan en als derde de Here Jezus.

Tenslotte is er nog een omlijsting om het geheel tot een soort schilderijtje te maken. Deze kan je best op dikker papier printen of op karton overtekenen voor meer stevigheid.

Kleur alles mooi in en knip de tekeningen rondom uit.

De plaat met de kruisen vormt de achtergrond. Het graf wordt links onder in de hoek van de plaat met de drie kruisen geplakt. Vervolgens wordt de omlijsting er overheen geplakt en dan uiteindelijk wordt Jezus naast de laatste paar voetstappen geplakt, net onder het middelste kruis.



# Preekrooster~Offeranden~Gemeentenieuws

Hartelijk  
Welkom!

**De deuren in Gent zijn geopend**  
(9u30 – 12u30).

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start om 9u30, de eredienst om 10u45.

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds de live stream van Antwerpen om 10u50 op volgende link :

<https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live>

Datum	4 april	11 april	18 april	25 april	2 mei
Sabbat	20.17-20.18	20.28-20.30	20.40-20.41	20.51-20.52	
Prediking	Dussan Cevallos	Guisèle Larmonie	Luc Leroy	Eigen dienst	

~ ~ ~ ~ ~

Wil je graag **tienden en/of gaven** geven, dan kunnen deze gestort worden via de bank zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, gebouw, ...

Dit kan op rekening nr. :  
**IBAN: BE50 6711 1790 7918**  
Adventkerk Gent  
Kortrijksepoortstraat 158  
9000 Gent

*De betaling van de tienden*  
([Pieter Brueghel de Jonge, 1618](#))



~ ~ ~ ~ ~

[www.adventist.be](http://www.adventist.be) ~ [www.gent.adventist.be](http://www.gent.adventist.be)

~ ~ ~ ~ ~

Heb je **vragen** of wil je **meer te weten komen over de Bijbel**, we bieden je graag **Bijbelstudie aan op maat** en in jouw eigen omgeving.  
Contacteer hiervoor onze **ouderlingen** via [getij2gent@telenet.be](mailto:getij2gent@telenet.be) of onze **predikant** Guisèle Larmonie via [guisele@yahoo.com](mailto:guisele@yahoo.com) of 0494 11 95 13

# SPOUDE

Online Bijbelstudie met ds. Guisèle

Serie 1:  
**De èchte weg  
& het Leven**  
feb. - apr.



Start: Woensdag 18 februari 2026  
Tijd: 19.30 - 20.30u.  
(iedere 2 weken)

(om de week)

Serie 2:  
**Beloften & Profetiën**  
mei - jul.

ZoomID: 24 94 11 95 13      Wachtwoord: 777

~ ~ ~ ~ ~



Genieten

Plezier  
maken

Wandelen

## Vakantie in Bergheim van 9 tot 16 augustus 2026

Ontspannen

Lachen

Barbeque

info en inschrijving: [ZDABergheim@outlook.com](mailto:ZDABergheim@outlook.com)

Zwemmen

Mooie natuur

Samenzijn

~ ~ ~ ~ ~



Er is er  
**eendje**  
jarig!

5/apr	Devulder Anthony
6/apr	Bultinck Chris
7/apr	Laconte Ghislain
8/apr	Bobeck - Van Bignoot Murielle
8/apr	Van Bignoot Carlos
10/apr	Van Accoleyen Manuel
29/apr	De Spiegelaere Peter
30/apr	Bobeck Jasper
30/apr	Adriana (kleindochter Marc en Esther)

*"Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten  
met jou wandelen op de weg;*

*Moge de Christus die dient met doorboorde handen  
jouw handen uitstrekken om te dienen;*

*Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart  
jouw hart openen om lief te hebben.*

*Dat jij mag zien het gelaat van Christus  
in een ieder die jou zal ontmoeten,  
en dat een ieder die jou ontmoeten zal  
het gelaat van Christus in jou zien zal."*

Een zegenbede van Patrick, Romeins, britse missionaris

~~~~~

